

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



12. Met een kruis gelukkig

TEKST

63. Hoe volg je Jezus na?

In een wereld vol prikkels en informatie laat ik mij leiden door Gods Geest en richt ik mijn aandacht op het Woord van God. Ik ontvang kracht in het avondmaal om met andere gelovigen vergeving en vrede in praktijk te brengen.

64. Vraagt navolging van Jezus veel inspanning?

Ja, Jezus heeft gezegd: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.'¹ Ons ware geluk ligt in de overgave aan de heilige Geest en het leven naar Gods geboden.

1. Matteüs 16, 24

65. Hoe kunnen Gods geboden je gelukkig maken?

Gods geboden wijzen de richting naar Gods nieuwe wereld en laten zien hoe God ons leven heeft bedoeld: dat we geen slaaf zijn van anderen, van werk, lust of hebzucht. Door ons doen en laten te begrenzen, stelt God ons in de vrijheid en maakt Hij ons gelukkig.

66. Wat houdt het eerste gebod in?

Dat wij God liefhebben boven alles. Geen andere macht mag als God ons leven beheersen. Israëls God is de enige die ons kent zoals wij zijn en Hij weet hoe wij tot ons recht kunnen komen. Echte vreugde vinden we door Hem te aanbidden en ons aan Hem toe te wijden.

67. Wat is toewijding aan God?

Toewijding is dat wij erkennen dat God groter is dan de beelden die wij van Hem hebben, dat wij met ontzag en liefde over Hem spreken en dat wij onze tijd, en daarmee ons hele bestaan, in zijn dienst stellen.

68. Wat betekent het gebod dat wij van God geen afbeelding maken?

Dat wij God aanbidden en dienen zoals Hijzelf wil. In de omgang met God laten wij onze voorstellingen van Hem vernieuwen, totdat wij lijken op Jezus Christus, die zelf Gods beeld is, en wij God zullen zien zoals Hij is.²

2. 1 Johannes 3, 2

69. Wat betekent het gebod om Gods naam niet te ontheiligen?

Gods naam is te gewichtig om luchtig, uit gewoonte of als krachtterm te gebruiken. Wie God respectvol aanroept als eeuwige Vader, mag Hem in Jezus' naam alles vragen.³ Wie Gods naam hooghoudt, respecteert ook de medemens.⁴

3. Johannes 14, 13
4. Jakobus 3, 9

70. Wat betekent het gebod om op de zevende dag te rusten?

De rustdag ordent de tijd die God ons geeft. Wie de week begint vanuit Christus' opstanding, leeft bij de dag, maakt tijd voor gezamenlijke aanbidding van God en leeft toe naar Gods nieuwe wereld.

71. Wat betekent het gebod om je ouders te eren?

Dat wij in het netwerk van verbanden en familierelaties waarin wij leven, de wijsheid erkennen van ouders en eerdere generaties. Wij zijn geroepen aan volgende generaties het goede leven voor te doen en door te geven.

72. Waarom mogen wij niet doden?

Omdat ons broze en begrensde bestaan een geschenk van God is. We zijn geroepen om te zorgen voor het leven; we doen anderen en onszelf geen geweld aan. Ieder mens is naar Gods beeld gemaakt⁵ en onze tijd is in Gods hand.⁶

5. Genesis 9, 6

6. Psalm 31, 16

73. Wat heeft God tegen overspel?

Onbeteugelde lust, misbruik van macht en gebrek aan trouw bedreigen elke relatie en daarmee elk mens. God heeft het huwelijk gegeven, waarin wij elkaars naaktheid en kwetsbaarheid beschermen, elkaar veiligheid bieden en van elkaar genieten.

74. Waarom mogen wij niet stelen?

Alles is van God. Wie steelt, steelt van God. Daarom gebruiken wij de aarde goed, betalen we eerlijk voor werk dat een ander voor ons doet en gebruiken we ons bezit om andere mensen te helpen.⁷ Wij volgen daarin onze Heer, die arm werd om ons rijk te maken.⁸

7. Efeziërs 4, 28

8. 2 Korintiërs 8, 9

75. Wat is er verkeerd aan liegen?

Liegen ondermijnt het vertrouwen in elkaar, en God wil niet dat je in de leugen leeft. Jezus Christus, die de waarheid is, bevrijdt ons van wantrouwen en argwaan. Door zijn Geest kunnen we opbouwend en oprecht met elkaar omgaan en over elkaar spreken.

76. Waarom mogen we onze zinnen niet zetten op wat van een ander is?

Rusteloos jagen naar eindeloos meer, maakt ontevreden en ongelukkig. Door Gods Geest vind ik vreugde in God, het geluk dat ik ook een ander gun.

77. Hoe houd je het vol om Christus te volgen?

Door bij Christus te blijven, die ook voor mij de weg van Gods geboden is gegaan.⁹ Vaak dwaal ik af of blijf ik achter, maar samen met anderen, in de kracht van de Geest, kan ik volharden op de weg naar Gods koninkrijk.

9. Hebreëen 12, 2