

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



15. Geluk vier je samen

TEKST

94. Welk teken van eenheid geeft God ons om zijn koninkrijk te verwachten?

God heeft ons het avondmaal gegeven, ook wel eucharistie, communie of maaltijd van de Heer genoemd. Omdat Jezus zegt: 'Doe dit tot mijn gedachtenis',¹ delen wij brood en wijn en verkondigen wij zijn dood, totdat Hij komt.

1. 1 Korintiërs 11, 23b-25

95. Wat proef je in het avondmaal?

De hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde van Christus: de hoogte, door de gemeenschap met Hem te ervaren; de diepte, door zijn lijden, sterven en opstanding te gedenken; de breedte, door de eenheid onder broeders en zusters te laten zien; en de lengte, door zijn komst te blijven verwachten.

96. Wat betekent 'gemeenschap met Christus' in de viering van het avondmaal?

In het gebroken brood en de vergoten wijn voedt Christus ons met zichzelf.² De tekenen van brood en wijn bevestigen dat Hij ons met God verzoend heeft, dat Hij van ons is en dat wij altijd van Hem zijn.

2. Johannes 6, 35

97. Wat betekent het dat Hij van ons is en wij van Hem?

Met zijn bloed heeft Christus ons gekocht. In het eten van het brood maakt zijn Geest ons één met Hem. Zo ervaren wij zijn vriendschap³ en sporen we elkaar aan om samen Jezus te blijven volgen.⁴

3. Johannes 15, 15
4. 1 Korintiërs 10, 31 – 11, 1

98. Hoe raakt het avondmaal aan je gewone, dagelijks leven?

Door het avondmaal staat heel mijn leven in het hoopvolle perspectief van Jezus' komst en gaat er een andere wind waaien in mijn leven: die van Gods Geest. Doordat ik van de verzoening leef, zoek ik de vrede met alle mensen.

99. Wat vier je in het avondmaal?

In het avondmaal gedenken wij de dood van Christus, danken wij God voor zijn onuitsprekelijke genade, beoefenen wij de gemeenschap met Christus die met zondaren samen wil zijn, en verwachten wij met Israël de tijd dat God het feestmaal klaarmaakt voor alle volken.⁵

5. Jesaja 25, 6

100. Hoe vaak vier je avondmaal?

Zo vaak als wij het nodig hebben om de verwachting van Jezus' komst te voeden. Zo vaak als ik aan zijn tafel het levensgeluk proef, groeit mijn verlangen om bij Hem te zijn, onze redder en Heer. Als Hij komt, is ons geluk volkomen.

GESPREKSVRAGEN

1. Het avondmaal is een teken van eenheid. Ervaar je dat ook zo? Hoe zouden we de viering zo in kunnen richten dat het nog meer 'samen' wordt?
2. We vieren in onze gemeente vijf keer per jaar het avondmaal. Zou je het vaker willen vieren? Hoe vaak heb jij het nodig?
3. Welk offer mag 'samen' je kosten? Neem iemand in gedachten, een broer of zus in het geloof, met wie je je moeilijk kunt verbinden. Wat heb je nodig om toch de stap naar hem of haar te kunnen zetten?
4. Waar zie je om je heen de verdeeldheid? Is dat misschien bij jou in de straat, op het werk, bij de sportclub of in de familie? Wat kun jij doen om mensen te verbinden?

3 december 2023