

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



14. Verbonden in aanbidding

TEKST

84. Wat is de kerk?

De kerk is het lichaam van Christus in deze wereld, een bonte verzameling gelovigen. Zij is vol van de heilige Geest, zodat zij blijft bij het Woord. Zo houdt ze de hoop levend op de nieuwe wereld die God aan Israël en de volken beloofd heeft.

85. Hoe ga je bij de kerk horen?

Door de doop.

86. Wat doet de kerk?

De kerk verwacht het koninkrijk van God door Gods lof te bezingen, het avondmaal te vieren en het evangelie te verkondigen; het is een gemeenschap waarin gelovigen elkaar in liefde dienen, zich verzetten tegen de machten van de duisternis en bidden voor alle mensen.¹

1. 1 Timoteüs 2, 1-5

87. Hoeveel kerken zijn er?

Christus heeft maar één kerk: gelovigen uit alle volken en culturen, die verschillen in gewoonten en persoonlijkheden.

88. Is het erg dat er verschillende kerken bestaan?

Ja, want Christus is niet verdeeld en er is maar één redder.² Nee, want de verschillen tussen kerken laten de veelkleurige genade van God zien. De gescheidenheid tussen kerken spoort ons aan om de eenheid te zoeken, eigen getrokken grenzen te doorbreken en in conflicten elkaar vast te houden.

2. 1 Korintiërs 1, 13

89. Hoe moeten we omgaan met onenigheid, conflict en zonde?

Elkaar aanvaarden, recht doen en vergeven. Omdat God ons onze zonden vergeeft, kunnen wij door de kracht van de heilige Geest ook elkaars zonden vergeven.

90. De kerk wordt ook de gemeenschap van heiligen genoemd, maar zo heilig zijn christenen toch niet?

Nee, er is er maar één echt heilig, Jezus Christus. Alleen door het geloof in Christus zijn wij voor God heilig en woont zijn Geest in ons. Hij zet ons steeds weer op de weg van God als wij daarvan afdwalen, leert ons om recht te doen en om elkaars tekorten te verdragen.

91. Wat geloof je over het leven na de dood?

Samen met alle heiligen ben ik met lichaam en ziel gericht op mijn schepper. Mijn leven is nu al met Christus verborgen in God. Ik geloof dat als Jezus komt, ik een vernieuwd lichaam ontvang, niet gehinderd door gebreken.

92. Wat is het eeuwige leven?

Dat God mij kent en ik Hem.³ Dat Hij voor altijd bij ons woont en wij bij Hem. Uiteindelijk zullen we Hem volkomen liefhebben en ongestoord genieten van zijn rijk van vrede in een vernieuwde schepping.

3. Johannes 17, 3

93. Gaat iedereen Gods rijk binnen?

Dat is aan God, die liefde is. Wie zijn liefde afwijst, zal niet binnengaan in zijn eeuwige rijk van vrede en recht. Van hen zegt Jezus: 'Ik heb jullie nooit gekend.'⁴

4. Matteüs 7, 23; Matteüs 25, 12

GESPRESVRAGEN

1. Wat heb jij met de kerk? Is dat veranderd in de loop van de jaren? Is de kerk belangrijker voor je geworden of minder belangrijk?
2. Wie over de kerk spreekt, moet bij Jezus Christus beginnen. Hoe spreek jij over de kerk? Ben je geneigd aandacht te geven aan wat goed gaat of kijk je vooral naar wat volgens jou anders moet?
3. Waarom is er een kerk? Wat is het doel van kerk zijn? Is dit terug te vinden in de Centrumkerk van Leek?
4. Wat zou je gaan missen als de Centrumkerk niet meer bestond? Wat zou ons dorp gaan missen?

29 oktober 2023